

Koorreis Cabaletta 2020

Dit jaar gaat kamerkoor "Cabaletta" weer eens op koorreis. We vertrekken op 5 juni en zijn op 7 juni aan het begin van de avond weer thuis.

We bezoeken de omgeving van de Moezel en gaan daar ook een aantal keren zingen.

We beginnen vrijdagmorgen om 12.00 uur al met het meewerken aan de "Mittags Messe" in de Dom van Köln. We gaan tijdens die Mis een aantal stukken ten gehore brengen. We hebben ongeveer 15 minuten in de Mis die totaal ongeveer een half uur duurt.

Na dit gebeuren gaan we samen lunchen en van daaruit rijden we naar ons Hotel waar we zo rond 16.30 uur zullen arriveren.



We logeren deze drie dagen in Weinhotel "Steffensberg" in Enkirch.

We gaan rond 18.30 uur aan tafel en 's-Avonds krijgen we in de gewelven van het hotel een Weinprobe van de "baas", die tevens een eigen wijnhelling heeft en zelf prachtige wijnen produceert.

De volgende dag hebben we een rustige dag. Lekker ontbijten tot 10.00 uur, of even een wandeling maken tegen de wijnhelling op. In de loop van de dag vertrekken we naar Bernkastel-Kues waar we 's-Middags samen gaan lunchen in het centrum van Bernkastel. Daarna is er gelegenheid om de feesten van de "Mittelalter" mee te vieren. Die worden langs de oevers van de Moezel gehouden en dat belooft een ware "vechtpartij" te worden.

Aan het eind van de middag gaan we samen met de 25 leden van het Männerquartett uit Bernkastel een concert geven in de binnentuin van het St. Nikolaus Krankenhaus (Casanusstift) van Bernkastel-Kues.

We zingen daar ongeveer een half uur een zeer gevarieerd programma met ondermeer "The Goslings" en nog vele andere stukken.





Uiteraard gaan we na dit zingen nog even de keel in goede conditie brengen voor de volgende dag. We gaan even op bezoek bij de grootste vintoeke langs de moezel die ook op deze locatie is gevestigd. We worden getraceerd op de lekkerste moezelwijnjes.

Daarna terug naar het hotel waar we om 20.00 uur gaan dineren.

De volgende en tevens laatste dag gaan we al vroeg op pad. Alles inpakken en uiterlijk om 08.45 uur, in concertkleding, vertrekken naar Krummenau.

Aldaar is ongeveer het kleinste kerkje van Duitsland te vinden, en daar gaan we dus ook nog zingen. De Pfarrer aldaar is wild van muziek en heeft een liturgie samengesteld van 8 muziekstukken die wij hem als keuzemateriaal hadden voorgesteld. Dat wordt dus werken.

We hebben voor de omringende dorpen een aantal posters gemaakt en toegestuurd naar de voorzitter van het koor uit Kleinich. Hij zal zorgen dat deze verspreid worden en dan kun je er haast van uitgaan dat de Kerk vol zal zitten. Dit is die poster

De poster is als bijlage bijgevoegd



Na deze dienst rijden we naar Trier waar we afspraken hebben gemaakt om in de Dom van Trier ons afsluitingsconcert te geven. We hebben nog geen definitief besluit binnen, maar hopen dat dit door kan gaan.

Na dit gebeuren rijden we weer richting Venlo. In Kaldenkirchen gaan we met z'n allen nog even wat lekkers eten als afscheidsdiner en dan zit onze reis er weer op.

De reiscommissie